

Au Commerce

Vlietestraat 163

Herberg van 1848 tot 1880

Uitbaters:

1848 Jan Baptist Saelens x Rosalie Demarez

1850 Francis Coeman x Sophie Dutoit

1869 Gustaaf Notebaert x Paulina Vandekerckhove

1871 August Libeer x Octavie Deboiserie



Huidige situatie (2018)

Op 1 juni 1848 komt de 62-jarige Jan Baptist Saelens hier samen aan met zijn vrouw Rosalie Demarez vanuit Meulebeke en opent er de herberg *Au commerce*. Al op 1 juli 1850 keren zij naar Meulebeke terug en komt lijnwaadkoper Frans Coeman, gehuwd met Sophie Dutoit, in zijn plaats. Hij krijgt een patent als *cabaretier/boutiquier*. In 1868 verhuizen ze naar Kortrijk. Dan is het de beurt aan meubelmaker-ebenist Gustaaf Notebaert. Zijn vrouw Paulina Vandekerckhove staat geregistreerd als herbergierster/winkelierster. In 1871 verhuizen ze met hun 11 kinderen naar de Brugsestraat 32 en worden zij afgelost door wever August Libeer en echtgenote Octavie Deboiserie, spinster van beroep. Zij zijn de ouders van *garde* Amadé Libeer. Zij pachten het huis 'aan honderd vijftwintig frank 's jaars boven de grondlasten'. In 1878 verhuizen ze naar de Brugsestraat, naar *café Het Strijkijzer*.

Op 7 maart 1878 koopt de kerkfabriek van Bruno Tanghe, de herbergier in *De Sterre*, dit woonhuis dienend als herberg genaamd *Au Commerce*. Inclusief *peerdestal*, *zwijskot*, *remise* en *verdere gerieven...* Dit huis wordt de woning van meester Viaene, die door zijn ontslag naar aanleiding van de perikelen rond de schoolstrijd niet meer kan blijven wonen in het schoolhuis van de gemeentelijke jongensschool in de Kasteelstraat. Samen met pastoor Lelieur sticht hij de katholieke school. (Hun klaslokaal was de vroegere *Arke*).

Meer hierover in de artikelenreeks over de geschiedenis van het onderwijs in Hulste [[aflevering 8](#)].

Later wordt dit de woning van de onderpastors: respectievelijk André Cromheecke (1944-1953), Kamiel Cornette (1953-1960), Joris Spaens (1960-1970). De volgende onderpastoor is Dees Houtteman (1970-1982) maar die woonde in de Kerkstraat bij juffrouw Jeanne Ghekiere (waar nu dokter Couvreur woont). Tussen 1983 en 1986 is er geen tweede priester. In 1986 komt Lucien Decroix hier aan en vertrekt in 2015 naar een serviceflat in De Beiaard in de Hospitaalstraat in Harelbeke.



Au Commerce, de woning inwaarts achter het muurtje.



Au Commerce, wordt afgebroken om plaats te maken voor de huidige woning. (jaartal ons niet bekend).